

Mirjams rum – det existentiella rummet



När vi i gruppen samlades för att tänka hur vi skulle ordna i rummet talade vi om att besöka Arenan så vi skulle få se hur stort eller litet rummet var. Vi tyckte att det såg ganska tråkigt ut så vi försökte göra det mysigt med bladväxter som tillsammans med lite litteratur var placerade i fönstret mot Arenan och vi hade också gjort en oas på ett bord med örtväxter. Det existentiella rummet tyckte vi var lite märkligt, men jag tycker att det visade sig att namnet var bra. Det blev ett rum för stillhet, samtal, vila och gemenskap.

Det kom bl annat en ung flicka som fått ett tråkigt besked och som fick tröst. Vänner möttes på nytt igen och man vilade emellan de olika utflykterna till andra rum för att lyssna. Rummet var på den 4:e våningen och hade nr 402. Om man tänker på att det egentligen inte var totalt så många som passerade så var vi ganska välbesökt. Det var ganska jämn ström på torsdagen kom ett 20-tal. Alla hade inte kommit än till Forumet. Fredagen kom nästan 50 pers, lördagen lite mindre ett 30-tal och på söndagen ett 20-tal.

För att visa att vi verkligen är ekumeniska hade vi till torsdagen inbjudit en medlem från Egalitära Synagogan i Malmö. Synagogan i Malmö innefattas av två grupper, den ordinarie judiska Synagogan och den Egalitära. Det var intressant att höra hur vår vän talade om Mirjam, profetissan och Josefs syster.

På fredagen talade Lunds Ekumeniska Kvinnoråds ordförande Else-Britt Löfdahl om Maria och gav oss sina tankar om henne och visade olika bilder av henne. Intressant.

På lördagen skulle en medlem från en muslimsk förening i Malmö haft medverkan, men tyvärr kom hon inte. Diakon Åsa Gustavsson från Allhelgona Kyrkan i Lund hade kopierat det hon funnit på Wikipedia om Mohammeds hustrus och konkubiner. Ett verkligen intressant ämne att höra hur han levde och om hustrurna som varierade i ålder.

På söndagen var det Ärkebiskopsinstallation i Uppsala och den TV-sändes så vi hade TV på och många var intresserade att få se på Installationen. Någon som kom från ett annat land sa: Tänk att sitta i Malmö och få se detta, det var uppskattat. Det var lite speciellt för oss här nere eftersom Antje som hon kallades för hade varit biskop i Lund. Man hade anammat allt hon gjort och i vilka länder hon varit i innan denna dag.

Det var intressant att möta både ”gamla” och nya vänner. Jag tror att det var ett bra drag att ha ett rum för vila och avkoppling.

Anna Kerstin Håkansson, LEK.

