

Till mottagare av Sveriges Ekumeniska Kvinnoråds nyhetsbrev Fredsbärare!

"Fred är ingenting du önskar dig, det är någonting du skapar, något du gör, något du är, något du ger."

(Moder Theresa)

Vänner!

Jag hoppas att er jul- och nyårshelg har varit ett tillfälle till glädje och återhämtning. Jag hoppas också att ni haft tillfälle att njuta av den fantastiska vinter som varit under helgerna, även om vi vet att den också ställt till med mycket skada på olika platser runt om i världen.

Vi vill inleda fredsåret 2010 med att inbjuda till två olika arrangemang som SEK är med och ordnar, på ett eller annat sätt:

1. Från i år är SEK en av arrangörerna bakom **Martin Luther King dagen**. Dagen firas på olika platser i Sverige (och i världen) för att uppmärksamma Martin Luther Kings viktiga arbete för fred, frihet och rättvisa för hela mänskligheten. På flera olika platser i Sverige arrangeras samlingar på måndag den 18 januari, eller i dagarna runt det datumet. Läs mer om det på hemsidan: www.martinlutherking.se Delta gärna i firandet i din närhet, på hemsidan finns ett kalendarium över flera av aktiviteterna i Sverige.

2. Ekumeniska Kvinnorådet i Stockholm, EkiS, arrangerar ännu en **fredsworkshop; Fred, rättvisa och säkerhet**.

En workshop för kvinnor om ickevåldets metoder och redskap i arbetet för fred i Sverige och i världen. Lördagen den 30 januari, i Stockholm. Läs mer om det i separat folder (kan hämtas ner från hemsidan). Alla som bor i närheten och har möjlighet att delta är välkomna!

Under 2010 arbetar SEK vidare med projektet **Fredsbärare** och arrangerar fredsseminarier och fredsworkshops, hör gärna av dig om du vill vara med och arrangera (tillsammans med en lokal grupp) eller vara med som deltagare.

Om du har tankar och funderingar kring SEKs fredsarbete är du välkommen att kontakta mig. Läs gärna mer på SEKs hemsida: www.sek-vbd.se

God fortsättning på det nya året!

Varma hälsningar
Annika Damirjian
Generalsekreterare
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd